

Het totale failliet van het welzijnsaccommodatiebeleid!

Vandaag in de geschiedenis gedoken van het welzijnsaccommodatiebeleid. Werkelijk een hele grote mand vol met papier en nota's. Die kunnen nu de papiervernietiger in. Wat heeft dat een ambtenarentijd gekost en erger nog, wat heeft dat veel vrijwilligers tijd en irritaties gekost.

Al vanaf het begin aan heb ik mij tegen dit accommodatiebeleid gekeerd. Vijf multifunctionele gebouwen was naar mijn mening geen haalbare kaart. Er werd teveel voorbijgegaan aan de bestaande accommodaties. Voormalig PvdA-wethouder Van Wersch en in het verlengde daarvan het gehele college en de collegepartijen waren razend enthousiast en elke kritische opmerking werd weggehoond. Toch ging het eigenlijk in een heel vroeg stadium al mis. Het begon met de verhuizing van De Ridder naar Elckerlyc. Echter, nadat de hele buurt rond Elckerlyc in opstand kwam, werd de verhuizing omgekeerd en verhuisde Elckerlyc naar De Ridder. Dit had je natuurlijk kunnen voorkomen door burgers tijdig te laten participeren. Het gebouw van Elckerlyc staat nog leeg ondanks het feit dat er door buurtbewoners diverse ideeën zijn aangedragen. De vereniging Elckerlyc bestaat volgens mij niet meer.

In het gebouw waar De Ridder zit, was ook Het Kasteel gevestigd. Het Kasteel is inmiddels failliet en deze ruimte staat ook nog leeg. Nog steeds een prima gebouw voor popmuziek want het is geluidsdicht. Overigens ook de verbouwingen aan Het Kasteel hebben tonnen gekost en zijn nu dus verspild geld.

Halfje Wit aan de Van Brakelstraat moest naar een nieuw MFA verhuizen richting Rijnhaven, in een gebouw waar ook Kaju Putih zou komen. Ook deze verhuizing is mislukt. Halfje Wit zit nog steeds aan de Van Brakelstraat en heeft inmiddels inwoning van Westerhaven gekregen. Ondanks het feit dat er in dit laatste gebouw net een splinternieuwe keuken was geplaatst, moest het gesloten worden want de centen zijn op. Die keuken zou inmiddels ergens anders naartoe verhuisd zijn. Na heel veel problemen, o.a. met Participe waar ze bij Halfje Wit helemaal gestoord van zijn geraakt, is de samenwerking nu een feit. Tussendoor bleef er ook van het Buurteam niet veel meer over. De toekomst zal uitwijzen hoe het verder gaat.

Over de toekomst van Kaju Putih bestaat nog geen enkele duidelijkheid. Ze zitten nu in een noodgebouw maar het eerder toegezegde gebouw lijkt er (vooralsnog?) niet te komen.

Rond het gebouw aan de Olympiaweg waar MAX al jaren gevestigd is, is veel te doen geweest. Ondanks het feit dat MAX daar prima zit en geen enkele behoefte aan een verhuizing heeft, is het jaren de bedoeling geweest dat MAX zou verhuizen. Waarom? Omdat dit past in het accommodatiebeleid van dit college! Op dit moment zit MAX nog steeds in dit gebouw. Het jaarverslag, dat een dezer dagen is verschenen, liegt er niet om als het gaat om de "samenwerking" met Participe.

Jaren geleden – bij de start van dit accommodatiebeleid – waarschuwde ik voor de situatie rond De Wielewaal. Het idee was geboren dat de mensen die van De Wielewaal gebruik maakten, maar naar het Nieuwe Sloot gebied moesten gaan omdat daar allerlei ontwikkelingen te verwachten waren. Later bleek ook de Kop Sterrenlaan nog een oplossing te zijn. Ondanks al mijn pleidooien voor De Wielewaal werd in eerste instantie besloten dat De Wielewaal dicht zou gaan. Uit het later uitgebrachte rapport van De Rekenkamercommissie rond dit accommodatiebeleid werd deze besluitvorming sterk bekritiseerd en werd aangegeven dat slechts één partij nadrukkelijk op de situatie rond De Wielewaal heeft gewezen. Ach ja, ik woon er niet voor niets in de buurt. Collegepartijen, toch wel geschrokken van alle ophef, gaven aan tijdens de behandeling bij dit onderdeel "te hebben zitten slapen".

Voor de problematiek rond Westerhove geldt eigenlijk precies hetzelfde. Ook deze accommodatie moest sluiten, ondanks de behoefte waarin het voorziet.

Maar gelukkig, er leek een oplossing voorhanden. We kregen als raad zelfs een aantal scenario's voorgelegd, maar helaas niet het scenario van handhaven en openblijven op de huidige manier. Er kwam zelfs nog een motie van de collegepartijen maar dat was echt een koekje van eigen deeg. Toch zou men proberen een optie te gaan uitwerken maar deze week werd aangegeven dat het niet gaat lukken. En dat betekent het einde van De Wielewaal en Westerhove.

En toen bereikte ons het bericht dat het college afzag van het MFA aan de Kop Sterrenlaan. Niet op een behoorlijke manier geagendeerd maar via de mededelingen konden we van dit besluit kennis nemen. Ik heb onmiddellijk een e-mail gestuurd aan de raad met het ordevoorstel dit in de raadscommissie te behandelen. De situatie rond de Kop Sterrenlaan is namelijk een merkwaardige. Enige tijd geleden was ik uiterst verbaasd dat daar ineens een nieuwe grote school gebouwd zou worden. Dat was op dat moment niet door de raad besloten. Daarnaast was An-Noer in 2005 nog voor een behoorlijk bedrag aangepast. Dat pand is inmiddels ook weer verlaten. Ook een wijze van besluitvorming waar ik nog steeds uitermate verbaasd over ben maar het schijnt allemaal te kunnen.

En zo, in een notendop, de puinhopen van dit accommodatiebeleid. Naast mij dus stapels papier die allemaal vertellen hoe geweldig het zou gaan worden en hoe belangrijk het was om tot dit beleid te komen. Profielen van wijken, implementatieplannen, besprekingsverslagen, commissieverslagen en ga zo maar door. En de kritiek die ik alle jaren heb gehad, werd afgedaan met opmerkingen als: "Wethouder van Wersch kan nu eenmaal geen goed doen bij mevrouw De Groot".

En nu????De Wielewaal en Westerhove hebben noodgedwongen besloten te gaan stoppen; Kaju Putih verkeert in onzekerheid en ook de situatie rond MAX blijft spannend. Hoe de verplichte samenwerking tussen Halfje Wit en Westerhaven gaat lopen, zal de toekomst uitwijzen. Veel gefrustreerde gebruikers en veel gefrustreerde vrijwilligers.

Van alle geplande nieuwe gebouwen komt er dus geen één en dat is op zich een prima zaak. Immers, destijds voldeden de gebouwen prima. Natuurlijk, hier en daar een aanpassing was niet overbodig maar niet zo rigoureuus als destijds werd voorgesteld. Maar ja, het college van Alphen denkt nu eenmaal groot. Alles moest op zijn kop terwijl ze beter iedereen normaal de subsidie hadden kunnen geven en dan had heel veel geld gescheeld.

Ik vraag mij af hoeveel geld dit gekost heeft en wie de verantwoordelijkheid gaat nemen voor deze totale mislukking.

Ank de Groot-Slagter

PS Toen ik mijn oude stukken doorlas, kwam ik nog een aantal zaken tegen: outletcenter, ijsbaan, monorail, Nieuwe Sloot, Stationsomgeving. Allemaal mislukte megalomane projecten. En straks Maximabrug en Lage Zijde?